

Open huis op zaterdagmiddag 7 mei

Mogen wij ons even voorstellen?

Wij zijn Remke Rutgers (43 jaar) en Paul Altena (52 jaar). Sinds alweer een ruime maand wonen we op de Radioweg 21. Dat is inderdaad het huis dat de nodige weken in de steigers heeft gestaan. En ook het huis waar Cees Poortman heeft gewoond.

Paul heeft zijn roots in Naarden, Remke in Salland, tussen Wijhe en Raalte. We hebben elkaar leren kennen op de Universiteit Twente in Enschede en via omzwervingen in Ede, Naarden en Barneveld zijn we geland in Radio Kootwijk. Inderdaad, geland, dit is zo'n unieke, mooie plek dat het voelt als thuiskomen.

Naast skiën is wandelen onze grootste hobby. Dat kan een avondwandelingetje zijn, maar dat mag ook een langere wandeling zijn of een trektocht in de bergen met de tent in de rugzak. Bij de Apeldoornse Vierdaagse hebben we voor het eerst kennis gemaakt met Radio Kootwijk. De 50-kilometerroute loopt namelijk langs het dorp. Een wel heel vreemde ervaring, zo'n groot bijzonder gebouw midden op de heide. Eigenlijk waren we het er niet over eens of we het een mooi of juist heel lelijk misplaatst gebouw vonden. Hoe dan ook, bijzonder was het wel en de plek zijn we nooit meer vergeten. Sindsdien zijn we dus ook met enige regelmaat teruggekeerd in Radio Kootwijk bij onze wandelingen.

Voordat we daadwerkelijk waren verhuisd hebben we al meegedaan met het Running Dinner. Dat was heel gezellig en een prima gelegenheid om met diverse dorpsgenoten kennis te maken. Bij de jaarlijkse ledenvergadering van de dorpsraad en bij wandelingetjes en fietstochtjes in en om Radio Kootwijk hebben we daar nog een aantal kennismakingen aan toe gevoegd. Maar daarmee hebben we nog steeds veel dorpsgenoten niet gezien of gesproken en dat vinden we jammer. Wij zijn namelijk nieuwsgierig naar onze dorpsgenoten en jullie misschien ook wel naar ons of naar de inrichting van ons huis.

We gaan het makkelijk maken: *zaterdagmiddag 7 mei vanaf een uur of één houden we open huis*. We gaan daarmee maar niet wachten tot alle peertjes zijn vervangen door lampjes, want dan kan het nog wel een paar jaar duren :)

We willen dit zo informeel en laagdrempelig mogelijk houden. Dus gewoon twee minuten handjes schudden en weer doorgaan is prima. Maar een paar uur gezellig blijven kletsen is ook prima. Wij zorgen wel voor koffie en thee en een knabbeltje.

Ben je op 7 mei verhinderd, maar vind je het wel leuk om langs te komen en kennis te maken? Even welkom natuurlijk. Jullie weten ons huis ongetwijfeld te vinden, dus aarzel niet om op de koffie (of iets anders) te komen.

Wees welkom en hopelijk tot zaterdagmiddag 7 mei.

Hartelijke groeten van Paul Altena en Remke Rutgers

paul.altena@hccnet.nl

remke.rutgers@hccnet.nl

055-7370253

